



NIEUWSBRIEF MAART 2017

hengelsportvereniging
DE KARPER
BERGEN OP ZOOM

Beste Karperleden,

Zoals afgesproken heeft de evaluatie over de wedstrijden plaatsgevonden. We hebben van iedereen een reactie binnen. 3 Wedstrijdvisser geven aan terug te willen naar de oude manier van vissen op gewicht en aantal, 6 wedstrijdvisser willen blijven vissen op gewicht en 2 wedstrijdvisser hadden geen mening en geven aan zich aan te sluiten bij de beslissing van het bestuur. Dit betekent, dat ook in 2017 de wedstrijden op gewicht worden vervist. Ook wordt de lengte van de wedstrijden teruggebracht naar 2½ uur.

Eén keer per jaar wordt er tegen GVV uit Hoeven gevist. Jammer is dat er weinig vissers aan meedoen. Ook al ben je geen wedstrijdvisser, misschien wil je die ene wedstrijd wel meevisser. Zo ja, laat even een berichtje aan een van de bestuursleden.

Tot ziens aan het viswater
Ad Suijkerbuijk (voorzitter)

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering die wordt gehouden op dinsdag 28 maart 2017.

Aanvang: 19.30 uur. Plaats: paviljoen Rozenoord Bergen op Zoom

Agenda:

1. Opening
2. Notulen ALV 11 april 2016
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester + begroting 2017
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Verkiezing kascontrolecommissie
8. Bestuursverkiezing: aftredend zijn Ria v. Kerkhof (penningmeester), en Flip v. Kerkhof (vice voorzitter). Beiden zijn herkiesbaar.
9. Bespreking wedstrijdrooster
10. Rondvraag
11. Sluiting

*secretariaat
0164-682342

ONDERHOUD LIGNE

Net zoals andere jaren moet er binnenkort weer onderhoud op de Ligne worden verricht. De werkzaamheden variëren: onderhoud van de steiger, struiken/bomen snoeien, opschonen enz. We doen dit op doordeweekse dagen. Er is een werkgroep die zich hier mee bezighoudt.

Mocht je het ook zien zitten eens lekker je handen uit de mouwen te steken: je kunt je melden bij een van de bestuursleden. Je ontvangt dan automatisch bericht op welke dag(en) we aan de slag gaan.

Vanuit een ander perspectief..... (1).

Ik werd " geboren " in 1960. Mijn naam: Beenhakker. Door mijn solide bouw, plaatstaal, besta ik nog steeds; alhoewel oxidatie (in de volksmond: roest) zich wel in meer of mindere mate met mijn gestel begint te bemoeien { iets waar mijn baasje zich toch echt om moet gaan bekommeren }.

De eerste 12 jaar van mijn leven heb ik doorgebracht in de werkhaven van Shell Moerdijk. Daar waren de logistieke operators in de volcontinu mijn baasjes. Als er zich schepen meldden die geladen of gelost moesten worden, dan werd ik ingezet om operators van de loswal naar het betreffende schip te varen en weer terug.

Na die twaalf jaar werd ik vervangen door een sloep met een inwendige dieselmotor. Daar waar ik nog voortgestuwd werd door mankracht, lees: roeispanten, was mijn opvolger moderner en, zoals reeds eerder gezegd, voorzien van mechanische voortstuwing op diesel verbranding → hebben ze bij Shell natuurlijk genoeg van! In mijn beleving werd ik terzijde geschoven omdat de operators moeite hadden met het op en neer roeien.

Ik werd op een aanhanger gehesen en via Willemstad, Steenberggen richting Halsteren gereden. Benieuwd waar ik terecht zou komen... Gestopt werd aan de Steenbergseweg, en aan de rechterkant van het talud werd ik weer te water gelaten. Mijn nieuwe onderkomen bleek " De Ligne " te heten. Onder de weg doorgevaren, en aan het, toenmalige, uiteinde van de steiger kreeg ik een ligplaats toegewezen. Op de Ligne ben ik jaren dienstbaar geweest aan mijn toenmalige eigenaar, de vader van mijn huidige eigenaar. Vele vissen heb ik zien vangen, en vele malen is er met mij, de Ligne op en neer gevaren. Zelfs ben ik een keer " gestolen " geweest. Gelukkig ben ik weer gevonden in een slootje, helemaal achterin bij de camping. Sinds die tijd lig ik niet meer vast met een touw, maar "aan de ketting ".

Ook het " hoogwater " heb ik mee gemaakt. Het afbreken van de oude steiger, het plaatsen van de nieuwe steiger, de bouw van de nieuwe bootsteiger, vooraan naast het hok, alles heb ik zien gebeuren en mee beleefd.

Bij de nieuwe bootsteiger heb ik " een maatje " gevonden..... Hok, ook wel " Kot " genaamd.

Wordt vervolgd.

Nieuw seizoen Vis-TV.

Stem jouw televisie vanaf 5 maart, twaalf zondagen op rij vanaf 9.00 tot 9.30 uur, af op RTL 7, voor een hagelnieuwe serie VIS-TV. In alweer het 22e seizoen van VIS-TV beleven Ed en Marco opnieuw talloze visavonturen in eigen land. Elke zondagochtend een half uur visplezier op de televisie.